

# Vosseparkwijk

## DIY Street Art wandeling

Op deze *do-it-yourself* wandeling ga je in de Vosseparkwijk op zoek naar versierde elektriciteitskastjes. Dat is bijna allemaal het werk van Roy Schreuder. Deze wandelroute is ongeveer 3,5 km lang.

Haal onderweg wat lekkers bij Stek, Haagens Lunchroom of IJssalon Margje 24 en scan de QR code voor de verhalen over de werken. Tag @aguidetoleeuwarden als je foto's op sociale media plaatst!

Zodra het weer mag hopen wij je straks ook weer te zien op onze Leeuwarden Free Tour of Street Art Tour. Onze gidsen kunnen niet wachten om je weer persoonlijk rond te leiden.



- 1 Laura (2015) Harlingersingel 2, achter Stek
- 2 Schaatsen in het Vossepark (2018) t.h.v. Westersingel 54
- 3 Jacob Cats (2020) Op de hoek Fonteinstraat & Jacob Catsstraat
- 4 De Molen 'Het Lam' van H. Vosman (2018) t.h.v. Molenstraat 36s
- 5 Johannes Kolf (2018) Op de hoek Westerparkstraat & Dronrijperstraat



- 6 Aardhommel (2020) t.h.v. Engelseplein 10-14
- 7 Aapke (2014) - door LJ van Tuinen. t.h.v. Anna Bijnstraat 5
- 8 Anna Bijns (2020) Anna Bijnstraat 13
- 9 Maria Tesselschade Roemers Visscher (2020) Tesselschadestraat 100
- 10 Jan van der Noot (2019) Op de hoek Van der Nootstraat & Tesselschadestraat



- 11 Leeuw (2018) Op de hoek Brederoestraat 20 & P.C. Hooftstraat
- 12 P.C. Hooft (2018) P.C. Hooftstraat 77
- 13 Everhardus Johannes Potgieter (2018) t.h.v. Potgieterstraat 33
- 14 Kat en Muis (2020) t.h.v. Achlumerstraat 30
- 15 De Vos en de Raaf (2016) - LJ van Tuinen Tegen hek & in de speeltuin



- 16 Dirck Volkertsz. Coornhert (2018) Op de hoek Coornhertstraat & Bildtstraat
- 17 Vos (2019) Molenstraat 72
- 18 Het Engelse kamp (2019) Op de hoek Engelsestraat & Franekerstraat
- 19 Oude luchtfoto Vosseparkwijk Westerparkstraat 18
- 20 Tram Harlingerstraat 27



Versie  
7-1-2022

### Legenda

- A A Guide to Leeuwarden  
Start stadswandelingen met gids
- S Stek
- H Haagens Lunchroom
- M IJssalon Margje 24
- Blauwe streep = route
- E EuroHotel
- W Westcord WTC Hotel
- ▶ Speeltuinen

A GUIDE TO  
LEEWARDEN

Deze plattegrond is gemaakt door A Guide to Leeuwarden. Rondleiden is ons beroep. Dat doen we het liefst persoonlijk. Tijdens de Lockdowns mocht dat niet en hebben we ook een aantal *do-it-yourself* wandelroutes gemaakt om zelf te wandelen. Meer informatie vind je op: [www.aguidetoleeuwarden.nl/diy](http://www.aguidetoleeuwarden.nl/diy)

## Horeca to-go

De wandeling begint en eindigt bij **Stek**. Dat is de plek voor het lekkerste ontbijt, lunch en drankje to-go. Halverwege kun je aan de Tesselschadestraat ookeenpitstopmaken voor een huisgemaakt broodje van **Haagens Lunchroom**. En aan het einde van de wandeling haal je een verantwoord ijsje bij **IJssalon Margje 24**. Het ijs dat ze hier serveren komt rechtstreeks van hun boerderij in Workum.

Nog meer trek? Loop even door naar **Brownies & Downies** of loop door naar de Nieuwstad voor een warm drankje to-go met wat lekkers bij het **Fire Café** of **Roast**. Dat is niet alleen heel lekker, je steunt ook nog eens de lokale horeca!

## Laura

1 Het eerste kastje op deze route staat achter **Stek** en is gemaakt door **Roy Schreuder**, zoals de meeste van de kastjes in deze wijk. Roy heeft in dit geval een foto van **Marc de Fotograaf** bewerkt op de computer. Met een programma zoals bijvoorbeeld **Photoshop** kun je foto's bewerken en ook het aantal kleuren beperken. Roy zet ze meestal op 6 tot 10 verschillende kleuren. Vervolgens bewerkt hij die kleuren nog wat met de hand en daarna print hij de afbeelding uit op het formaat van het kastje. Deze afbeeldingen snijdt hij met de hand uit waardoor het een sjabloon wordt. Deze sjabloon plakt hij op een kastje en spuit zo laag over laag waardoor een afbeelding zoals deze hier ontstaat. De vrouw op de foto heet **Laura**.



## Molen Het Lam

4 Op dit kastje zie je een bewerkte foto van rond 1900 met de molen 'Het Lam'. Het park waar je net doorheen liep heet officieel **Westerpark**. Het is in 1875 aangelegd als zoetwatervijver, zodat bewoners hier drinkwater konden halen. Deze bewoners noemden het parkje **Vossepark**. Dat kwam omdat er al sinds 1830 op de hoek van de Molenstraat en de Pier Panderstraat een molen stond. Deze molen heette 'Het Lam' en de eigenaar was **H. Vosman**. Omdat zijn molen aan de rand van het park stond, noemde iedereen dit dus **Vosse's park**. De molen is in 1919 afgebroken, maar de naam **Vossepark** bleef hangen.

**Tip:** Lees ook het bordje vlak achter dit kastje met de titel 'Een daad met grote gevolgen' over het 'Verboden voor Joden' bord dat hier in de Tweede Wereldoorlog stond.



## Ontdek de verhalen achter de werken

De gidsen van **A Guide to Leeuwarden** hebben bij alle werken op deze route een verhaal te vertellen. Op dit a4tje ontdek je al een aantal verhalen. Scan ook de QR-code op de kaart en klik op de knop 'Vosseparkwijk'. Want daar ontdek je een verhaal bij elk kastje! Wil je nog meer weten? Loop dan vooral eens mee op een stadswandeling van **A Guide to Leeuwarden**. Die kun je op elk moment van de week boeken als privé tour. Daarnaast zijn er (normaal gesproken) bijna dagelijks openbare tours. Reserveren en meer informatie op [www.aguidetoleeuwarden.nl](http://www.aguidetoleeuwarden.nl)



## Johannes Kolf

5 Johannes Kolf was tot halverwege de Tweede Wereldoorlog werkzaam bij de politie in Utrecht. In 1943 besloot hij onder te duiken. Na vele omzwervingen kwam hij in Friesland terecht. In december 1944 werkt hij in Leeuwarden mee aan de overval op de **Blokhuispoort**.

Kolf zat daarna ondergedoken in de **Vosseparkwijk**, in de **Sexbierumerstraat**. Op 29 januari 1945 stond de **SD** daar op de stoep omdat ze een melding hadden gekregen over een illegale radio. Omdat Kolf dacht dat het om hem ging, besloot hij op zijn sokken te vluchten. Bij de achterdeur stapte hij in de klompen die daar stonden en ging er vandoor. Hij werd achterna gezeten door de **SD'er Meekhof** die hem hier in de **Dronrijperstraat** neerschoot. Hij overleed nog diezelfde dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij was toen 29 jaar oud.

## Tesselschade

9 **Maria Tesselschade Roemers Visscher** (1594-1649) was een Amsterdamse dichteres. Ze bewoog zich in de kringen met **P.C. Hoof**, **Vondel**, **Bredero** en **Cats**. Haar bijzondere tweede voor naam heeft ze te danken aan haar vader die graankoopman was. Hij had net voor haar geboorte in een storm bij **Texel** schade geleden. Daarom noemde hij zijn dochter **Tesselschade**.



## Het Engelse Kamp

18 Deze straat heet de **Engelsestraat** omdat hier tijdens de Eerste Wereldoorlog enige tijd Engelse militairen waren ondergebracht in een barakkenkamp. Dat kamp werd in 1918 gebouwd voor Engelse krijgsgevangenen die ten minste al twee jaar in een krijgsgevangenenkamp in Duitsland hadden gezeten. Op 14 oktober 1918 kwamen de eerste 300 krijgsgevangenen. Een paar dagen later volgde een tweede groep van 295 soldaten. Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand getekend en op 19 november mochten de soldaten naar huis.

# Vosseparkwijk

## Do-it-yourself wandelroute

### Een Street Art wandeling



## Vosseparkwijk do-it-yourself wandelroute

Op deze wandeling ga je in de **Vosseparkwijk** op zoek naar versierde elektriciteitskastjes. De afgelopen jaren zijn er zo'n 20 kastjes getransformeerd tot kunstwerken. Ze vertellen iets over de geschiedenis van de wijk of de naam van de straat. Veel straten in deze wijk zijn vernoemd naar dichters.

Via de QR-code op de kaart lees je een verhaal achter het kunstwerk. Zo leer je niet alleen iets over **Street Art** en de geschiedenis van de wijk, maar ook over beroemde dichters uit onze geschiedenis. De wandeling start en eindigt bij de **Stek**, aan de rand van het centrum van Leeuwarden, en is ongeveer 3,5 km lang.

